

Lennart Dahlström

1937-2007



Kusinen Anders Dahlström, Sala, i november 2015: Hans Gustav **Lennart** Dahlström var född den 28 februari 1937 i Västerås. Föräldrarna var Gustav Helmer Johansson från Åby, Saladamm och Rut Elisabet Dahlström, Uppsala.

Han flyttade till Stockholm 11 okt. 1961 och gifte sig där 1970 med Charlotta Adler (f. 1937) som var från Stockholm. 1971 fick de sonen Henrik.

Lennart var duktig simmare i Sala Simsällskap och i mitten på 50-talet tog han medaljer i bröstsim både i JSM som stora SM. Han var också med en showgrupp "Pärongänget" som Sala Simsällskapet hade för olika simfester. I gruppen ingick också Karl-Otto Modin och Karl-Owe Kanekrans.

Lenart hade många olika skaparperioder, bland annat gjorde han en period tavlor som hade toapapper som ett ingående material. Han gick på Beckmans Konstskola.

Bodde i börja på 60-talet i Genua, Italien. Han har även bott i USA och på Filipinerna.

Lennart dog 25 nov 2007 i Stockholm. Han var aktiv med sin konst in i det sista.



Lennart Dahlström *Gorilla*
målning på papp, 100 x 70 cm



Lennart Dahlström *Nedanför Hallmans Konditori*
akvarell, 40 x 32 cm

Jan Erik Dufmats, utdrag ur berättelser om Sala:

Sala Badhus på 50-talet

Jag var nog bara sex år när jag fick följa med farsan till Salas fina badhus första gången. Jag blev imponerad direkt. Herr Vanby satt i den lilla kuren och delade ut handduk, en liten fyrkantig, fränt luktande tvål samt nyckel till ett klädskap.



När kläderna var inlåsta gick man naken till tvättrummet med sina baljor av plåt, stora borstar att skura kroppen med samt ett par varmduschar. Här stod gubbarna och borstade varann på ryggen och pratade. Efter kroppens tvagning och varmdusch blev det tillåtet att gå in i bastun. Där inne i den ångande värmen kunde man se bassängen genom ett jättefönster som på bilden. Ibland var det riktigt hett därinne så då blev det ett väldigt kort besök. På andra sidan repet fick vi barn hålla till. Där var vattendjupet en meter och vi kunde träna våra simtag. På den kortändan fanns det också några hytter som den fick använda som betalade bra. Bakom skynkena där, sas det att det ibland förekom "barnförbjuden verksamhet" vad det nu var...

Så småningom cyklade vi kompisar till badhuset och badade själva. Lennart Dahlström var ett par år äldre och han kunde simma fort och länge under vatten. Tre längder under vatten var inga problem för honom. Han kom sedan att tillhöra svenska eliten i bröstsim några år i slutet av 50-talet. Ibland var även jag uttagen att tävlingssimma för Sala Simsällskap. Här hade vi också skolmästerskapen i simning. Sex längder var hundra meter och dem simmade jag på 1.24, vilket kunde ge seger. Bilden visar tre segrare från skolmästerskapen 1954. "En annan", Jan-Olof och Lennart.



Fred Swartling, äventyrare och Texassvensk



Minns ni Fred Swartling, Stockholmsgrabben som kom till Sala för att gå i Sala Läroverk? Han var för störig och vild i Stockholm så det fick bli den lantliga idyllen i järnbärrarland i stället. Men bråk blev det i Sala också, med Lennart Dahlström. Fred skulle tränga sig före i biokön på Centrumbiografen och sa dessutom något fräckt till Lennart på stockholmska. Det rågade måttet så Fred fick en käftsmäll så han for in i biografens glasdörr. Det imponerade på Fred så de blev kompisar och har så varit sedan dess. Höger framtand var utslagen redan tidigare efter en motorcykelolycka på Valhallavägen, men modern som var tandläkare hade satt dit en av tand av rostfri metall istället.