

Richard Löffler

29 maj 1902 – 8 april 1977

Makan Astrid Löffler på ett vykort i september 1977 om maken Richard:akademiker, konsthantverkare av högsta klass, konstnär, mästare i möbelsnickeri, konservator på Hamburgs största museum..."



Lars Holm, son till Greta och Einar Holm, i oktober 2017: Richard Löffler är mannen i mitten. Kortet är antagligen taget i ett fångläger i USA dit han fördes som krigsfånge. Jag har flera böcker med stämplat i som han lånade i fånglägret.

Mina föräldrar tog hand om Richard när han kom med segelbåt till Sverige. Han gifte sig med min moster Astrid 1964.

Richard var duktig konstnär och snickare och renoverade bl.a. mina föräldrars möbler. Jag har ett skåp från 1630-talet som han renoverade.

Richard hyrde ett hus vid Hyttmästargården, Hyttan, med ett uthus där han hade ateljé. En gul, låg byggnad bakom sockenkyrkan.

Astrid och Richard bodde ett tag i sommarstugan Lisselbo, Möklinta, på sommarhalvåret.

Astrid hade lägenhet i Stockholm, där de bodde på vinterhalvåret.

Richard tränade poliser, vet inte om det var i Sverige eller Tyskland, i jiu jitsu. Vi grabbar var ju intresserade av kampsport och han lärde oss en del kast.



Richard Löffler, *Hilda och Paul Holm*, oljemålningar 1949, vardera 63 x 52 cm.

Lars Holm, Sala, i mars 2021: Min farmor och farfar – föräldrar till ”Bröderna Holm”, Einar, Ture och Gösta och deras syster Eivor.

Bertil Hedlund, barnbarn till Hilda och Paul Holm, 16 mars 2021: Richard Löffler bodde ett tag hos oss i Korsnäs och i byn Berg. När jag jobbade i Hamburg bodde jag i hans lägenhet där. Richards far hade snickerifabrik i Hamburg. Richard och brodern Ervin byggde en segelbåt efter kriget som de seglade med till Finland och sedan vidare till Sverige. Richard berättade om kriget. Bosatt, möjligen i en sommarstuga i Möklinta. Porträtten ovan av Hilda och Paul Holm har jag i min ägo.



Richard Löffler, akvarell 1954, 39 x 54 cm.
Gåva till Avlidna Salakonstnärers Sällskap.



Richard Löffler, *Hilda Holm*, oljemålning 1954, 80 x 49 cm.
Gåva till Avlidna Salakonstnärers Sällskap.



Richard Löffler, Paul Holm, brons h 25 cm.

Lars Holm, Sala, i mars 2021: Det fanns en förlaga i trä till den här bronsbysten. Men jag vet inte var den finns nu – om den nu finns kvar.



Elis Olsson, Drottninggatan 10, i maj 2018: Jag fick 1977 det här kortet från Richard Löfflers änka, Astrid, - men det var sänt till fel Elis Olsson! Den Astrid Löffler avsåg arbetade på Bröderna Holm och bodde också i Sala. Så jag ringde till änkan och allt reddes ut. Jag fick en jättestor bukett blommor som ursäkt!