

# Brita Davidson

1906 – 1983

1906 Född på Kungsholmen i Stockholm den 31 januari.

1976 Flyttar från Jakobsdal till Hyttgatan 8 A.

1983 Brita Davidson avlider i Sala den 1 januari.



## ***Eigun Olsson, f. 1934, Klintehamn, Gotland, berättar den 3 oktober 2015:***

Min moster Brita var ett väldigt stöd för mig i min barndom. Hon bodde i Sala men flyttade till Malmö och bodde där några år på 1940-talet. Sedan flyttade hon till Bromma, där hon var lärare, men efter ytterligare några år tillbaka till Sala. Hon bodde i en liten villa. Hon reste ibland till Grekland och Italien och målade.

Vi bodde på Gotland och Brita besökte oss där.

Vi var goda vänner med Martin Eder och hans mamma Selma! Hon var sömmerska och kom till oss vår och höst och sydde kläder. Vi hälsade på dem i Västerhejde, en 2-3 mil från där vi bodde i Klintehamn. Martin och hans mor besökte oss i Malmö när de var på väg till Tyskland för att hälsa på Martins pappa. Mamma Selma var troligtvis med till Tyskland.

Brita tecknade och målade jämt – eller så mycket hon orkade. Hon gick på kurser i Gerlesborgsskolan i Bohuslän och Skånska Målaskolan, en kvällsskola, när hon bodde i Malmö.

Brita led av ledgångsreumatism, men åkte rullstol upp till lasarettet och hälsade på sin sambo/särbo Frans Andersson på slutet när han var sjuk.

***Moa Vlastos den 15 juli 2015:*** Brita bodde på Jakobsdal, på Myntgatan i ett eget hus där hennes stora flygel fick plats. Dessförinnan också på Jakobsdal i ett av de två hus som ligger parallellt med ån. Hennes hus har adress mot Göran Perssons gata. Brita fick reumatism och blev allt mer handikappad och blev slutligen närmast rullstolsbunden, därav val av en handikappanpassad lägenhet på Hyttgatan där hon också kunde ha sin permobil parkerad med eluttag.

Hon målade alltid som jag minns. Akvareller, framför allt blommotiv. Hur många år hon arbetade som lärare i Sala vet jag inte men hon fanns här redan på 30-talet och var då frisk i lederna. Åkte skidor i Storlien. Pappan var prost i Stockholm. Brita var lärare.

Hon var ogift men träffade sitt livs kärlek sedan hon kom till Hyttgatan. Blev sambo med änkemannen Frans Andersson som varit bryggutkörare och mycket stark. Han kunde bära henne på sina starka armar vilket blev en fantastisk upplevelse för Brita som sörjde honom djupt när han avled före henne.

***Birgitta Rosén i augusti 2019:*** Hösten 1966 träffade jag och min man Sune, Brita Davidson för första gången. Vi arbetade på Vallaskolans mellanstadium. Brita delade klass med Märta Zakrisson, de var båda snart pensionärer och hade problem med hälsan. Brita hade reumatism och en gång fick Sune skjutsa hem henne för hon hade fått ryggskott. Hon ville inte åka hem men vi övertalade henne.

Hon var mycket vänlig och barnen tyckte mycket om henne.

En gång när eleverna hade varit väldigt jobbiga och hon visste inte vad hon skulle säga till dem när de skulle gå hem sa hon följande: "Jag måste berömma er för att ni har vuxit så bra". Barnen sträckte lite extra på sig.

Detta var så typiskt för henne.

När klassen skulle ha klassfest, så bad hon min man att vara med för hon kände sig inte så bekväm med att vara ensam vuxen på kvällen i skolan. Hon satt hela kvällen och tecknade av barnen när de dansade.

Hon fick en Permobil så småningom och en gång när vi träffade henne på stan, så utmanade hon våra söner att de skulle springa ikapp med henne.

Brita var en mycket trevlig kollega.



Brita Davidson, *Karin Kebbon*, pastell 1947, 27 x 24 cm



Brita Davidson, *Bengt Kebbon*, akvarell, 26 x 23 cm.

Bengt Kebbon (Båå) målad i akvarell  
efter en liten skiss  
(akvarellen 1974).  
av hans lärarinna i klass 3-4 Sala  
Brita Davidson

Målningen till höger: Text på baksidan.



Brita Davidson, *Bengt Kebbon*, pastell på sandpapper, 28 x 24 cm, fram & baksida.



Brita Davidson, olja 1950, 34 x 26 cm.



Brita Davidson, *Maivor*, akvarell oktober 1963, 27 x 19 cm. Text till höger i nedre vänsterhörnet på målningen.

**Maivor Nyberg:** Vi bodde granne med Brita i hörnet Jakobsdalsgatan - Myntgatan. Hon målade av både mig och min syster, som hade henne som lärare på Vallaskolan i klass 4-6 i början av 1960-talet.



Brita Davidson, akvarell 1967, 34 x 26 cm.





Brita Davidson, *Erik*, akvarell 1969.

***Erik Olsson, son till Eigin Olsson:*** Brita var min mormors syster. Jag minns henne som en varm och rar person. Det här är en akvarell som föreställer mig, målat vid Holmhällar på södra Gotland sommaren 1969.



Brita Davidson, akvarell 1969.

Målningar av Brita Davidsson i olika tekniker och okända storlekar



Olja 1942



Olja 1944



Olja 1944



Olja 1945





Akvarell 1946



Akvarell 1947





Akvarell 1 maj 1949.



Olja 1950



Olja 1950



Olja 1951.



Oljemålning 1953















Akvarell 28 april 19??



Erik, akvarell 1969



Akvarell 1969



Hamra, akvarell 1969



Avarell 1969



Akvarell 1969





Akvarell 1969



## Dödsfall



Brita Davidson, Sala.

F. folkskolläraren Brita Davidson, Hyttgatan 8 A, Sala, avled på nyårsdagen i en ålder av nära 77 år.

Hon var född i Kungsholms förs. Stockholm, och kom till Sala första gången som en folkskollärare 1929 vid f.d. folkskolan vid Ringgatan. 1939 fick hon ordinarie tjänst och stannade till 1948, då hon återvände till Stockholm. Tolv år senare kom hon tillbaka till Sala och tillträdde en tjänst vid Vallaskolan samtidigt som hon flyttade in i en nyinköpt villa på Jakobsdal. Endast något år senare drabbades hon av en svårartad ledgångsreumatism men kunde trots detta uppehålla sin lärartjänst, de sista åren på deltid, tills hon avgick med pension 1969. Sjukdomen bröt gradvis ned hennes kropp och de sista åren var hon bunden till rullstol. Hennes livsvilja och goda humör stod sig dock genom prövningarna.

Brita Davidson var konstnärligt begåvad och gjorde i yngre år talrika resor till Sydeuropa för att samla motiv för sin målning. Hon var även en god porträttmålare med barnporträtt som specialitet.

Närmast sörjande är syskon och syskonbarn samt svägerskor.



Vår älskade

**Brita Davidson**

f. 31/1 1906

har lämnat oss i stor sorg och saknad.

Sala Nyårsdagen 1983.

I tacksamt minne bevarad av släkt och vänner.

**Gunborg**

**Stina**

**Bengt och Brita**

**Anna Lisa**

**Syskonbarn**

**Syskonbarnbarn**

Såsom en fågel mot himmelens höjd

Sig lyfter på lediga vingar  
Så lyfter sig själen i hjärtelig fröjd  
till himlen med lovsång och böner.

Sv. Ps. 424.

Jordfästningen äger rum i Sala gravkapell fredagen den 14 januari kl. 12.30. Efter akten inbjudes till Lindströms festvåning.

Tänk på Amnesty International  
pg. 4 59 77 - 6.