

## Swederii holmar, kungliga bänkar



Satu Bergsten, planeringsingenjör Gata/Park, Sala kommun:

*Inför Kungaparets besök i Sala 30 augusti 2013, i samband med Konungens 40-års jubileum på tronen, fick Samhällstekniska enheten i uppdrag att ta fram en gåva till Konungen. Hovstaterna tog kontakt med Sala kommun om att Konungen ville att gåvan skulle vara något han kunde ge tillbaka till medborgarna i Sala.*

*Swederii holmar rustades upp under 2013-2014. I samband med detta blev det en fin plats att placera en ny bänk på, och idén om att personal på Parkenheten skulle göra en Konunga-bänk föddes.*

*Idén om hur bänken skulle se ut stod jag för. Den slutgiltiga formgivningen och resultatet är en blandning av mina idéer och Johnny Dahlbergs snickerikunskaper.*

*Tanken är att man även som vuxen ska känna sig liten i bänken, lite som att sitta på Skogstrollets tron. Bänken är stor, djup och kungligt röd.*

*Den röda färgen på Kungabänken går igen i andra snickerier i Sala som är gjorda av parkenheten, såsom staket, anslagstavlor och bänkbord.*

*Ett par år efter Kungabänken gjordes Estelle-bänken, i närheten av Kungabänken. Den är gjord åt alla små prinsar och prinsessor att sitta på. Estelle-bänken är en förminskad kopia av Kungabänken.*

*Johnny Dahlberg arbetar på Parkenheten, som anläggare. Han bygger och anlägger, samt gör Kungabänkar och andra snickeriarbeten.*

Sala Allehanda 2 september 2013:

10 Nyheter

NYHETSCHIEF: HELENA GRAHN  
HELENA.GRAHN@SALA.ALLEHANDA.COM • 0224 963 48  
SALA KALENDER  
MÅNDAG 2 SEPTEMBER 2013

Blåsmusik och flaggviftning när eriksgatan nådde Sala



HEJ, SALABOR! Kungaparet anlände till Väsby kungsgård och togs emot av bland andra Ulla-Britt Holmér i Västerförnebodistrikt, här i samspråk med landskövning Ingemar Skogö. Foto: Dagbladet Nyheter



KONUNGAMÖTE. Kungen och drottningen gav sig tid för att hälsa på publiken innan Adamskören tog ton.



BLOMGIVARE. My Lindström och Olle Nilsson gav drottningen en blomkukett.

Det är alltid spännande att se vad Silvia har på sig.

Astrid Johansson,  
Salabor i publiken



FÖRVÄNTANSFULLA. "Kommer prinsessan Victoria också?" undrar Lina Muqtaar och Salma Sharif.

# Timmen då Väsby åter fick sin kungliga glans

## Salabor i alla åldrar mötte upp vid kungsgården

**Gustav Vasa gjorde det. Gustav II Adolf gjorde det. Och nu har det nuvarande kungaparet gjort det – besökt Väsby kungsgård.**

SALA. Carl XVI Gustaf besökte visserligen Väsby i samband med att han 1974 som nybliven kung deltog i Salas 350-årsfirande.

Då var drottning Silvia ännu bara en okänd, mörkhårig ung kvinna bredvid kungen i en sportbil.

Nästan 40 år senare, i fredags förmiddag, kom de två

tillsammans och omgivna av Säpomän, hovfolk, landskövning, kommunalråd och inte minst omkring tusen Salabor till kungsgården.

Sala Blåsorkester spelade (ja, det var inte Blåslaget, som kommunen envisades med att skriva i program och annonser) och Adamskören sjöng för både allmänhet och kungafölje.

Sju minuter försenad anlände kungaparets flaggprydda buss. Då steg ett förnämligt jubel och trängseln ökade litet i publikleden. Alla vil-

je ju se så bra och mycket som möjligt. Blåsorkestern hälsade kungaparet med Händels Musik till ett kungligt fyrverk, en passande träning inför musikfesten i stadsparken nu på lördag.

Kungaparet gick en sväng, vinkade och handhälsade på några i publiken. Kanske har en del Salabor nu inte tvättat händerna sedan i fredags morse?

Sittande på ståndsmässiga Väsbystolar fick kung och drottning sedan lyssna till bland andra kommunsty-

relsens ordförande Per-Olov Rapp, som talade om Sala i dåtid och nutid. Eftersom kungaparet avböjt gåvor så berättade han i stället att en "kungabänk" ska ställas upp på Swederiholmar, där kommuninvånare och andra ska kunna ta sköna pauser. Kungen nickade gillande. Per-Olov Rapp passade också på att inbjuda kungaparet till Salas 400-årsjubileum 2024.

Ulla-Britt Holmér, ordförande i Sala hembygds- och fornminnesförening som äger kungsgården, berätta-

de bland annat om Väsby silverkista. I den fraktades silveret från gruvan till Stockholm, det silver som lade grunden till rikets välstånd.

En av alla Salabor som sökt sig till Väsby i fredags var Astrid Johansson. Hon var nöjd med sin förmiddag.

- Det var väldigt trevligt. Synd bara att Adamskorens sång hördes så svagt. Kungen och drottningen har jag sett tidigare, men det är alltid spännande att se vad Silvia har på sig, sade hon.

Kungaparets timme på

Väsby var snart över. Innan färdan gick vidare mot Skinnskatteberg, Strömholm och Västerås gick drottning Silvia fram till Sala Blåsorkesterns något överraskade dirigent Per Nestor och tackade för musiken.

Ett varmt leende fick också den kvinna ur publiken som under överinseende av Sägo överlämnade en grytlapp till drottningen.

BEHALKE FORSS HÖRNING  
0224 963 30  
Högskolan i Gäddede